



Shackles (W. Campbell, E. och T. Atkins-Campbell)

refräng

You took the shackles off my feet so I can dance
I just wanna praise you, I just wanna praise you
You broke the chains, now I can lift my hands
and I'm gonna praise you, I'm gonna praise you

stick

Through the fire and the rain, bound in every kind of way
but God has broken every chain so let me go right now!

Ålderdomshemmet (L. Karlsson/S. Gustafsson)

vers 1

Vi lever ungdomens glada dagar
som att det är en evighetssaga
Men jag är inte den som tänker klaga
för även om det går så fort så vet jag:
Det är du och jag som sitter där en vacker dag

brygga

Och håller hand på ålderdomshemmet,
är kanske lite rynkiga och grå och hör något sämre
Men ärligt talat det finns
ingenting på jorden som jag gör hellre
än att sitta där en dag med dig på ålderdomshemmet

refräng

och ser tillbaks på sommarnätter som vi ska dela hädanefter,
för det vi gör nu blir våra minnen se'n... på ett ålderdomshem

vers 2

Och du får mig att vilja leva livet,
varje dag, aldrig ta nå't för givet
Och jag behöver inte stoppa tiden
för även om det går så fort så vet jag:
Det är du och jag som sitter där en vacker dag

brygga

Och håller hand på ålderdomshemmet,
är kanske lite rynkiga och grå och hör något sämre
Men ärligt talat det finns
ingenting på jorden som jag gör hellre
än att sitta där en dag med dig på ålderdomshemmet

refräng

och ser tillbaks på sommarnätter som vi ska dela hädanefter,
för det vi gör nu blir våra minnen se'n... på ett ålderdomshem

stick

Och jag kan se hur vi sitter där och tänker tillbaks
på livets alla sommarnätter på ålderdomshemmet
är kanske lite rynkiga och grå och hör något sämre
Men ärligt talat det finns
ingenting på jorden som jag gör hellre
än att sitta där en dag med dig på ålderdomshemmet

refräng

och ser tillbaks på sommarnätter som vi ska dela hädanefter,
för det vi gör nu blir våra minnen se'n... på ett ålderdomshem

För kärlekens skull (T. Gärdestad/K. Gärdestad)

vers 1

Utanför fönstret slår våren ut, marken blir grön igen
allt som var dött väcks till liv, det kan också vi
Ute till havs styr en fiskebåt längs en fri horisont
den gungar så tryggt in mot hamn som jag i din famn
så länge vi älskar.. å, å!

refräng

Det är för oss solen går opp, lyser som guld för kärlekens skull
Solen går opp så oskuldsfull, lyser på oss för kärlekens skull

vers 2

Högt på ett berg står en katedral och pekar upp mot skyn
Men det är för himlen i dig och jorden i mig
vi älskar varandra å, å!

refrång

Det är för oss solen går opp, lyser som guld för kärlekens skull
Solen går opp så oskuldsfull, lyser på oss för kärlekens skull å, å!

Det är för oss solen går opp, lyser som guld för kärlekens skull
Solen går opp så oskuldsfull, lyser på oss för kärlekens skull
Lyser på oss för kärlekens skull!

Nocturne/Sov på min arm (Evert Taube)

Vers 1

Sov på min arm! Natten gömmer under sin
vinge din blossande kind

Lycklig och varm snart du drömmer
flyr mig i drömmen som våg flyr vind

Fångas igen, flämtar, strider
Vill inte, vill och blir åter kysst

Slumra min vän! Natten skrider
Kärleken vaktar dig ömt och tyst

Vers 2

Sov på min arm! Månens skära
lyftes ur lundarnas skugga skyggt

Och på din barm, åh, min kära
täljer dess återglans timmarnas flykt

Helig den frid hjärtat hyser
mitt i den virvlande blodstormens larm!

Slut är din strid. Månen lyser
Vårnattsvind svalkar dig, sov på min arm!

Schlagermedley

Tusen och en natt (L. Diedricson/G. Lengstrand)

Bortom mörkret finns en evighet
himlens alla stjärnor lyser upp i natten
Kanske att min dröm blir verklighet
för din kärlek går jag genom eld och vatten
Jag vill ha dig här hos mig och alltid vara nära dig

Du finns i mina drömmar, tusen och en natt
väcker mina känslor varje tidig gryningsmorgon
Sagan om vår kärlek kan bli verklig, kan bli sann
om du älskar mig i tusen och en natt

Diggiloo, diggiley (T. Söderberg/B. Lindeborg)

Blixtar och dunder, magiska under
plötsligt en dag har det hänt och vilken tur
du e' en lyckofigur
En dag i staden du gick där och tänkte
på esplanaden då såg du nå't som blänkte
det kändes som jag hade vingar
åh, vilken underbar dröm

Diggiloo, diggiley, alla tittar på mig där jag går i mina gyllne skor
Jag dansade omkring på gatan
och hela världen den log
Diggiloo, diggiley, himlen öppnade sig, det är knappt man sina ögon tror
åh, jag börjar nästan sväva
i mina gyllene skor

Waterloo (B. Andersson/B. Ulvaeus/S. Andersson)

Jo, jo, vid Waterloo Napoleon fick ge sig
Men, men, sitt öde kan man möta på så många skilda sätt
Själv känner jag, se'n jag mött dig, historien upprepar sig

Waterloo, jag är besegrad, nu ger jag mig
Waterloo, lova mig nöjet att älska dig
Waterloo, allting känns rätt och det är min tro
Waterloo, du är mitt öde, mitt Waterloo
Wa, Wa, Wa, Wa, Waterloo, du är mitt öde mitt Waterloo

Som en tjuv om natten kommer du...

Jo, jo, man värjer sig och fäktas i det längsta, men, men...

... stjäla en kyss och tar det mesta av min kärlek

Tänk dig ett hinder, det flyger du över
vingar på skorna, det enda du behöver

Det e' som jag hörde en sång
jag tror det är kärlek på gång...

Du finns i mina drömmar, tusen och en natt
väcker mina känslor varje tidig gryningsmorgon

Diggiloo, diggiley, himlen öppnade sig
det är knappt man sina ögon tror

Wa, Wa, Wa, Wa, Waterloo

åh, jag börjar nästan sväva i mina gyllene skor

Wa, Wa, Wa, Wa, Waterloo, du är mitt öde mitt Waterloo

Wa, Wa, Wa, för jag ska älska dig i tusen och en natt!

Que sera (A. Jammali/A. Wrethov/ J. Thörnfeldt/S. Rekik)

vers 1

*Mamma frågar hur jag mår
det är la vida, mi amor
Men allting kommer bli okej
Mamma, det kan jag lova de-e-ej*

brygga

Vi tar kommando! Vi går loco, loco, är ni med?
Bailando! Vi går prrrrop, pop, pop, vårt nya motto é:
Dansez, dansez, allez, allez, allez
det går upp och det går ner

refräng

Que sera, sera, dansez, la viva la vida
Que sera, sera, chantez, la viva la vida

Vi tänker leva la vida, se'n får det bli vad det blir, va', oh, oh, oh
que sera, sera

Vi tänker leva la vida, se'n får det bli vad det blir, va', oh, oh, oh
que sera, sera!

vers 2

*Jag ser mitt liv i panorama
vi är inte lovade manana
Det gamla, vill inte va' kvar i det
skiner som hundra solarier
låt oss få leva som barn igen!*

brygga

Vi tar kommando! Vi går loco, loco, är ni med?
Bailando! Vi går prrrrop, pop, pop, vårt nya motto é:
Dansez, dansez, allez, allez, allez
det går upp och det går ner

refräng

Que sera, sera, dansez, la viva la vida
Que sera, sera, chantez, la viva la vida

Vi tänker leva la vida, se'n får det bli vad det blir, va', oh, oh, oh
que sera, sera

Vi tänker leva la vida, se'n får det bli vad det blir, va', oh, oh, oh
que sera, sera!

Vi tänker leva la vida, se'n får det bli vad det blir, va', oh, oh, oh
que sera, sera

Vi tänker leva la vida, se'n får det bli vad det blir, va', oh, oh, oh
que sera, sera!

Kontakt: taljevoices@gmail.com

Följ oss på facebook och instagram!

